

## Groep 1 en 2

Op maandag 17 augustus stapten 31 uitgeruste kleuters het lokaal van groep 1 en 2 binnen. Het was fijn om alle kinderen weer gezond terug te zien. En iedereen had wel wat leuks gedaan in de vakantie. Dus er was weer veel te vertellen. Het thema waar



we de eerste weken over hebben gewerkt was: Er op uit! Het speellokaal werd veranderd in een camping met verschillende soorten tenten. Een echte tent, een strandtentje en een wigwam. En met kleden en knijpers konden er ook tenten worden gebouwd. Wat hebben de kleuters prachtig op de camping gespeeld. Er was zelfs een vijver met eendjes.

Ook gingen we er echt op uit! En wel op schoolreisje naar het Dolfinarium in Harderwijk. Alle groepen gingen mee. Wat was het een mooie dag en wat hebben de kinderen genoten van alle dieren. In de klas was hier al veel aandacht aan besteed, dus was het erg leuk om alles in het echt te zien. Vooral de dolfinen show maakte veel indruk.

(you tube kinderliedje dolfinen)

*snel naar de dolfinen  
ze roepen: kom bij ons  
dan doen we weer een wedstrijd  
wie maakt de grootste plons  
we springen uit het water  
van ons dieren tuinen bad  
en spetteren de hele wereld nat nat nat*



De laatste weken hebben we gewerkt over Boeken. En natuurlijk de Kinderboekenweek, met als thema: Raar maar waar! Iedereen mocht zijn lievelingsboek meenemen en daar een tekening over maken. In het speellokaal hebben we een boekwinkel gemaakt. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek kregen de kinderen de opdracht om een robot te maken. En te bedenken wat die robot allemaal kan. Op de afsluiting van de Kinderboekenweek werden alle robotten getoond. Elke dag gingen de kinderen van groep 7 en 8 voorlezen.

Liedje(ook te vinden op you tube):  
mijn naam is Robbie Robot  
ik ben gemaakt van staal  
mijn ogen zijn twee lampjes\*  
dat vind ik heel normaal  
klik klak rikketikketik  
blieb blieb tjing boem

\*mijn haar is één bos draadjes



Luuk Rongen maakte deze toverrobot

## Maar wat hebben we nog meer gedaan?

Nieuwe kleuters welkom geheten. Bregt v.d. Berg, Elske v.d. Weij en Melina Heidema zijn ondertussen al aardig gewend bij ons in de klas. Verder zijn er een aantal kinderen een jaartje ouder geworden, dus is er ook alweer feest gevierd. We hebben een avond gehad voor de ouders, waar we allerlei informatie hebben gegeven over hoe we werken bij ons in de klas. Op de website staan weer nieuwe foto's, zodat u kunt zien wat de kleuters o.a. doen op school.

# Ik ben een kleuter

Ik ben niet gemaakt om de hele dag...



...stil te zitten  
...mijn handen bij mezelf te houden  
...op mijn beurt te wachten  
...geduldig te zijn  
...in de rij te staan  
...of stil te zijn

Wat ik nodig heb is...

...beweging  
...afwisseling  
...avontuur  
...en de wereld beleven met mijn hele lijf!

## Laat mij spelen.

(geloof me, daar leer ik van!)

Dit is Elske v.d. Weij

Uit het boek: **De poep fabriek**, vrolijke versjes over bijzondere dieren.  
Voorgelezen aan de kleuters.

Wist je dat een olifant  
echt nooit met eten klaar is  
en dat hij daarom zo hard groeit  
en heel erg groot en zwaar is

Hij krijgt graan en sla en hooi  
voederbieten - hele zakken  
komkommers, wortels, appeltjes  
en grote stapels takken

Daarom moet een olifant  
ook erg veel keutels drukken  
zeven kruiwagens vol poep  
gaat hem elke dag wel lukken

De olifantenoppasser  
die heeft het dus wel zwaar  
want hij scheidt elke dag opnieuw  
al die keutels bij elkaar

*Myrna de Vries heeft de olifant  
getekend.*

Hij roept weleens als mensen komen:  
kijk eens hooggeëerd publiek  
een olifant is heel bijzonder  
't is eigenlijk een poepfabriek

En iedereen die nu gaat zeggen:  
dat is wel een beetje **raar**  
moet meteen maar even weten  
dit is allemaal echt **waar!**

