

## Naar de boerderij van de familie de Groot

Op dinsdagmiddag 31 mei is het zover. We gaan met z'n allen naar de boerderij. Om half 1 staan de auto's klaar om onze kleuters te vervoeren. En wat hebben we er zin in. Het lijkt wel of Bakhuizen leegloopt, zo lang is de caravaan!

In Rijs slaat de helft af naar de boerderij van de familie Miedema, hier gaan de kinderen van groep 1 naar toe. Het is de boerderij van Douwe en zijn ouders. De andere helft van de auto's rijdt door naar de boerderij van de familie de Groot. Daar aangekomen staan Bart en zijn moeder ons al op te wachten. Kors zit bij ons in groep 2 en hij gaat zijn ouders helpen om ons van alles te vertellen en laten zien over het reilen en zeilen op een boerderij. Op school hebben we al veel behandeld over de boerderij. Welke dieren wonen er, hoe heten de jonge dieren. Wat eten de dieren. Wat gebeurt er met de melk. De kinderen hebben zelfs samen slagroom en boter gemaakt.



Als eerste gaan we naar de kuilbult. We voelen en ruiken aan de kuil. Ook is er een maisbult. In de herfst heeft Kors ons al veel geleerd over mais. Op de foto's zagen we Kors op de bult aan het werk samen met zijn vader. En nu kunnen we voelen en ruiken wat ingekuilde mais is. De koeien vinden dit heel lekker.

Daarna klimmen we over een hek en lopen het land in. Langs de koeien. De ene koe is aan het grazen, een andere ligt te herkauwen. Er drinken koeien water uit de waterbak. Ook loopt er een stier tussen de koeien die verliefd is op een van de koeien. "Kijk ze doen kunstjes, net als in het circus", zegt Sil. We lopen naar een stuk land waar kleine maisplantjes groeien. Etty geeft met haar handen aan hoe groot de maisplanten zullen worden.

Dan is de tractor aan de beurt. Wat zijn de wielen groot? Er zit een front maaier en een achter maaier op. De tractor staat klaar, want Kors zijn vader moet gaan maaien. Maar eerst klimmen de kleuters nog in de tractor. Heel hoog en wat passen er veel kinderen in.



Dan naar de stal. Kors laat zien hoe daar de koeien brokjes krijgen. We bekijken de melkstal en Etty doet voor hoe de koeien naar binnen lopen en op de juiste plek gaan staan om te worden gemolken. De melk gaat door een lange buis naar de melktank. Die is zo hoog, je moet op een trap klimmen om de bovenkant van de tank te kunnen zien.



Alle koeien zijn buiten, dus kunnen wij over de strontroosters lopen en in de ligboxen kijken. Rianne gaat even in het schone zaagsel liggen, op de plek waar anders een koe ligt. En Allard en Bart steken hun hoofd door het stek, net zoals de koeien doen als ze gaan eten. Koeien drinken wel 200

liter water op een dag. Waar de koe met zijn snuit in de waterbak duwt, drukken wij met onze hand. Dan zie je het water stromen. De ronddraaiende borstel is voor de jeuk op de ruggen van de koeien. Maar Kors, Rutger en Thijmen willen dit ook we even ervaren.



Als laatste gaan we nog bij de pinken kijken.

Wat is dit mooi onderwijs. De kinderen leren veel meer als ze dingen kunnen ervaren: voelen, ruiken en proeven. Want voor iedereen is er ook nog een stukje kaas en limonade. Nog even spelen met de tractors van Kors en Bart en het is alweer tijd om naar school te gaan. Met een kleurplaat en een ballon stappen we de auto's weer in.

Gerben, Etty, Kors en Bart, bedankt voor jullie gastvrijheid en alle informatie! We hebben een prachtige middag gehad.

