

Op bezoek bij de boerderij.

Nog 3 nachtjes slapen, nog 2..... 1.....
HOERA het is eindelijk zo ver, 31 mei!
Dit is de dag dat groep 1 naar de boerderij van Douwe gaat en groep 2 naar de boerderij van Kors en Bart. Wat een geluk dat we bij deze jongens in de klas zitten!

We zaten allemaal in de klas gespannen te wachten tot we werden opgehaald door de ouders die mee zouden gaan naar de boerderij. We gingen snel naar de auto's en onderweg zongen we liedjes van 'boer Boris heeft een boerderij' en 'schaapje schapje heb je witte wol'. De sfeer zit er al goed in!



Toen we aankwamen bij de boerderij stonden de ouders van Douwe, Okke en Marjan, ons al op te wachten en heette ons van harte welkom.

Douwe vertelde samen met zijn vader over de boerderij en nam ons daarna mee naar de eerste stal. In deze stal stonden de koeien die een kalfje in hun buik hadden. Zij moesten rusten en hoefden geen melk te geven. Okke liet ons zien wat de koeien aten, allemaal kleine korreltjes! Dit heet biks.

We werden door Douwe meegenomen naar de kuilbult, we herkende de geur meteen! Koeien krijgen naast biks ook kuil, dit is gras wat al heel lang onder een dik zeil ligt. Okke is ook een nieuwe kuilbult aan het maken, dit krijgen de koeien pas volgend jaar.

Het was toen tijd om naar de kalfjes te gaan. Wat zijn ze nog klein! Ze zitten gezellig met een paar tegelijk in een hok. 'Dat worden vast vriendjes!', zei één van de kinderen.

Nog een stukje lopen en toen kwamen we een andere stal. Hier werden de koeien heen gebracht als ze werden gemolken. Dit was ook vlakbij het weiland waar de koeien lekker aan het grazen waren. Een





paar nieuwsgierige koeien kwamen een kijken nemen wat al die kinderen kwamen doen. We gingen naar de melkstal waar de koeien staan als ze gemolken worden. Ook liet Douwe ons de grote melktank zien!

Na deze rondleiding was het tijd om wat te drinken en te eten. Okke tapte verse melk uit de tank en er stonden blokjes kaas en stukjes watermeloen op ons te wachten. Mmmmm... heerlijk, koude verse koeienmelk! Dat smaakte goed! Ook de kaas en watermeloen gingen er goed in.

En toen was het tijd om lekker te spelen in het stro. Douwe en Sil hadden daar een hut gemaakt en



wij mochten daar ook in spelen.

Ook waren er skelters, trekkers en een step waar we mee mochten spelen.



Toen was het tijd om weer terug te gaan naar school. We kregen zelfs nog een kleurplaat en een ballon mee, wat zijn we verwend deze middag!

Okke, Marjan en Douwe erg bedankt voor de gastvrijheid. We hebben nu echt met onze eigen ogen kunnen zien, met onze neus kunnen ruiken en handen kunnen voelen hoe het allemaal werkt op de boerderij.