

## Driekoningen

Woensdag 6 januari hebben we tijdens een viering aandacht besteed aan het feest van de Driekoningen. Toen de viering was afgelopen kreeg elke klas een schaal met cake en in één van die stukjes cake zat een boon verstoppt.... Wie deze boon dan vond, was voor de rest van de ochtend koning of koningin! Hij of zij mocht dan samen met twee gekozen ministers, beslissen wat er de rest van die ochtend zou gaan gebeuren.



Wat was dit spannend zeg... wie o wie zou de boon vinden....

Voordat we op zoek gingen naar de boon bedachten we wat we zouden beslissen als we koning of koningin zouden zijn.

Film kijken? Buiten spelen? In het speellokaal? Verstoppertje? Tikkertje? Verven? Dansen?

Toen was het tijd om de cake uit te delen en op zoek te gaan naar de boon!

In de klas van juf Wietske werd Lorenzo de koning, Rutmer en Rutger waren de ministers. Ze hadden bedacht dat ze met z'n allen in het speellokaal gingen spelen. Wat een super goed idee, lekker klimmen en klauteren met z'n allen! Iedereen vond het een goede keuze van de koning en zijn ministers, de rest van de ochtend vloog voorbij.



In de klas van juf Femke had Wietske de boon gevonden en werd koningin. Bernou en Femke waren de ministers.

Zij hadden een super goed idee waardoor iedereen tevreden zou zijn. Iedereen mocht zelf kiezen wat hij/zij wilde doen! Een paar gingen in de bouwhoek, sommige kinderen gingen knutselen, andere kinderen gingen tekenen of spelletjes doen.

En toen er even onenigheid was tussen een paar kinderen, wist de koningin dit op te lossen! Ook hier was de ochtend geslaagd!

