

Het schoolreisje

Wat hebben we een mooie dag gehad!

Donderdag 15 september 2016, het weer was heel mooi en gelukkig had iedereen zijn zonnigste gezicht opgezet. Voor een paar kinderen brak het zonnetje iets later door, omdat ze het toch wel heel spannend vonden om in de grote gele schoolbus te stappen. Maar eenmaal onderweg.....

Al in De Maren kwamen de eerste snoepzakjes tevoorschijn. Wat een verrassing wat er bij de kleuters in de tas was gestopt door heit of mem.

Via een mooi toertochtje door It Heidenskip kwamen we aan in Workum. Hier werden we hartelijk ontvangen door boerin Trudi van *Op de hoek van de Stal*.



Er stond een circuit klaar, hier gingen de kinderen in groepjes bij langs, met tussendoor tijd voor drinken en fruit. Het circuit bestond o.a. uit koe melken, dieren voeren, spelen op de pakjes stro, een springkussen, dieren aaien en rondrijden op



trekkers en skelters. Het was alleen wel jammer dat verschillende dingen van het rijdend materiaal kapot en niet bruikbaar waren.

Het eten bestond uit broodjes knakworst en pannenkoeken. Wat is er veel gegeten! Werken en spelen op een boerderij maakt hongerig. Maar gelukkig was er genoeg voor iedereen.

Na het eten gingen we met z'n allen de varkens voeren. Twee echte dikzakken. Zij kregen de schillen die van de appels af waren gekomen.



Toen was er nog tijd voor de kinderen om vrij te spelen. Iedereen zocht zijn favoriete activiteit nog eens op en de begeleiding verspreidde zich over het terrein, zodat alle kleuters in de gaten konden worden gehouden.

Wat hebben we mooie momenten gezien: het koe melken; wat een lol, het voeren met een grote mensen hooivork, het fantasiespel dat zich ontwikkelde op de roeiboet. De koe die steeds met zijn snuit door het gat in de deur snuffelde, waar sommige kinderen



weer erg veel plezier om hadden. Nieuwe vriendschappen tussen kinderen. Iedereen genoot op zijn eigen manier.

Toen nog smullen van een heerlijk ijsje. Ondertussen stond de gele schoolbus, de Gaasterland Express, alweer op ons te wachten. Zingend kwamen we bij school aan waar heel veel ouders, pake's, beppe's en oppassen ons stonden op te wachten.



We weten zeker dat alle kleuters hebben genoten, samen kunnen we terugkijken op een geslaagd schoolreisje.

Natuurlijk zijn er meer foto's gemaakt. Die bewaren we nog even voor de informatieavond op dinsdag 27 september a.s. Daarna worden ze op de website of op Digiduif gezet.