

Juffen dag

Wat een leuke dag hebben we gehad!

Eerst samen groep 8 uitzwaaien, deze kinderen gaan op kamp, als afsluiting van hun basisschool periode. Daarna naar De Deel. Wat gaan we doen? Wat gaat er allemaal gebeuren? Allereerst, waarom vieren we juffen dag? Omdat de juffen bijna jarig zijn of al jarig zijn geweest. Zingen hoort er natuurlijk ook bij. O.a.: Wat wil je worden? We zijn natuurlijk al lang geleden juf geworden, maar hebben ook alle vier nog wel een wens. Juf Femke wil boerin worden. Juf Wietske een heel oud vrouwtje, juf Tryntsje wil graag een prinses worden, al is het maar voor één dag. En juf Wiesje wil graag beppe worden. Dit gaat ook gebeuren, want haar oudste dochter verwacht in augustus haar eerste kindje. Maar hoe word je eigenlijk beppe? Nou, dan ben je al heel oud, volgens sommige kinderen.

Dan is het tijd voor een toneelstukje. De juffen gaan even weg, maar dan komt zomaar de Billenbijter binnen. De billenbijter is gek op lekkere hapjes uit een bil. Dames bil, heren bil, maar vooral ook op kinderbillen! En wat heeft de Billenbijter een honger. Hij heeft al heel lang geen hapje bil meer gehad.

Maar wie komt daar aan: de prinses(is dat niet toevallig juf Tryntsje?) De prinses is jarig en heel blij. Maar als de billenbijter een hap uit haar billen wil nemen, rent ze snel weg. Het verhaal gaat verder met de Koning en een politievrouw. De billenbijter wordt gevangen



genomen, maar als hij belooft om niet in jarige billen te bijten, dan mag hij in het bos blijven wonen.

Er komen oude dametjes langs, vrolijke kinderen en ook nog twee boeven. En wat een pech voor de billenbijter, ze zijn allemaal jarig. Geen hapjes bil dus voor de billenbijter.

Het is spannend, het is leuk. En vooral ook mooi om te zien naar al die genietende kleuters.



Hebben de kinderen van groep 7 vandaag pech, omdat ze niet met groep 8 op kamp mogen? Of hebben ze soms geluk, omdat ze ons mogen helpen de hele ochtend? Het is tijd voor spelletjes. De grote kinderen krijgen allemaal een paar kleuters onder hun hoede. 19 spelletjes staan er klaar. Van visje vangen tot step race, kegelen en stoelendans. Als



Met een belleblaas, om thuis mee te spelen, gaat iedereen moe maar voldaan naar huis.

lekkernij cake versieren met aardbeien, druiven, ananas, banaan en bramen. Wat een smullerij.

Dan nog een stukje van de film van Pippie Langkous kijken en even buiten spelen. En ondertussen worden er broodjes knakworst klaargemaakt.

