

## Een nieuw schooljaar

*Een kind is als een vlinder in de wind.  
De ene vliegt hoog, de ander vliegt laag,  
maar ieder doet het op zijn eigen manier.*

*Het leven is geen competitie.*

*Ieder kind is anders.*

*Ieder kind is speciaal.*

*Ieder kind is mooi.*

Op maandag 29 augustus gaat de schooldeur weer open en stappen 32 blije kleuters onze klas weer binnen. Juf Wietske en juf Wiesje hebben er weer zin in om er met Liam, Femke, Lennard, Sil, Awin, Allard, Thewis, Luuk, Sanne, Thijs, Jorn, Myrna, Lieke, Bregt, Elske, Melina, Jay, Marije, Senna, Lente, Douwe, Thijs, Fleur, Jelbrich, Roan, Karlijn, Bart, Jorrit, Elina, Fabian, Jens, Afke een fijn jaar van te maken. De laatste vier genoemde kinderen zijn nieuw op school, maar worden goed geholpen door de andere kleuters, zodat ze zich snel thuis voelen in onze klas.

Het thema waar we over werken is: *Een nieuw schooljaar*. Hier hoort van alles bij wat te maken heeft met het reilen en zeilen in onze groep. Er wordt o.a. door elk kind een nieuwe sticker uitgekozen voor op de stoel. De kinderen zijn ingedeeld in een kleuren groep, ook op deze kaart komt de sticker. En op de kapstok, de mand waar de tas in moet en het gymschoenenzakje, zodat iedereen makkelijk zijn plek of spullen kan vinden.

En we leren het lied:

*Dag, school, dag school, daar ben ik weer*

*En ik heb je weer zoveel te vertellen*

*Laat die schoolbel maar weer bellen*

*Langer luieren kan niet meer, langer luieren kan niet meer!*

